

FEBRUARISTAKING

Op 25 februari werd op het Jonas Daniël Meyerplein de Februaristaking van 1941 herdacht. De Februaristaking, die op 25 februari 1941 in Amsterdam begon door de oproep tot staking van de illegale CPN en zich uitbreidde naar andere steden, was de eerste grote verzetsactie tegen de Duitse bezetting waarbij openlijk geprotesteerd werd tegen de Jodenvervolging. De aanleiding voor de staking waren de eerste razzia's waarbij honderden Joodse mannen opgepakt werden, waaronder 18 mannen uit onze buurt. Hijman Nol was een van hen.

<https://www.verzetsmuseum.org/nl/kennisbank/februaristaking-1>

4 MEI HERDENKING OP HET KASTANJEPLEIN

Zoals elk jaar organiseren we op 4 mei vanaf 19.30 uur een mooie herdenking op het Kastanjeplein. Je bent van harte welkom. Mehmet Polat zal weer optreden. Aan het eind van de herdenking is er de mogelijkheid om met elkaar na te praten bij de Kastanjehof met een kop koffie of thee.

"DIT NOOIT MEER"

We concludeerden in onze visiebijeenkomst van afgelopen 21 januari dat we de actualiteit zeker bij onze herdenking moeten betrekken. We willen opkomen tegen antisemitisme, islamofobie en discriminatie op welke grond dan ook: het staat al jaren in

onze oproepen voor de 4 mei herdenking. In dat kader kan het (genocidale) geweld tegen de inwoners van Gaza en andere regio's niet onbesproken blijven. De aandacht in de media voor Gaza is minder, maar het menselijk leed en geweld tegen de mensen gaat onverminderd voort. We herdenken om "Dit nooit meer" actueel te houden en onze weerbaarheid te vergroten. Herdenken heeft geen zin als we ook niet stilstaan bij de actualiteit en ons krachtig verzetten tegen de genocide in de wereld.

GEDENKPOSTERS EN RONDLEIDINGEN

Vanaf 20 april hangen alle Gedenkposters weer achter de ramen van woningen waar vermoorde Joodse buurtbewoners woonden. Op de [Gedenkposters](#) staat het verhaal van die bewoners.

Vaak hebben de huidige bewoners van die woning de tekst en foto's voor de Gedenkposter zelf aangeleverd. Het geeft een indringend beeld van de drama's die de Holocaust in onze buurt heeft veroorzaakt. Studenten van de HvA van de studierichting Frontend Design & development hebben voor ons in het project 'Atlas Oosterparkbuurt 40-45' digitaal de gedenkposters in een webapp geplaatst. Het project krijgt een vervolg met een nieuwe groep studenten.

Kijk alvast op: <https://atlas4045.dev.fdnd.nl/adressen/>



Mannen uit deel Oosterparkbuurt: tussen Wibautstraat en Linnaeusstraat

Namen	Straat	kamp	leeftijd (jr)
Hartog Barnstein	Vrolikstraat 311-3	Hartheim	28
Simon Bonewit	Tweede Oosterparkstraat 41 hs	Mauthausen	34
Jacob Frank	Vrolikstraat 301 hs	Hartheim	23
Joseph Gaaskeuken	Iepenweg 11-2	Hartheim	31
Israël Hamel	Vrolikstraat 97-3	Mauthausen*	22
Hijman Nol	Vrolikstraat 136-2	Hartheim	33
David Kiek	Tweede Oosterparkstraat 111-1	Hartheim	30
Alexander de Leeuw	Vrolikstraat 92-1	Mauthausen	31
Simon Moscoviter	Derde Oosterparkstraat 42-1	Mauthausen	19
Willem van Moppes	Beukenplein 30 hs	Mauthausen	23
Jacob Philips	Eerste Oosterparkstraat 70-2	Hartheim	30
Aron Abraham Reindorp	Boerhaaveplein 22-3	Mauthausen*	32
Lev Riltmeester	Vrolikstraat 313-3	Mauthausen	24
Isaac Smit	Eerste Oosterparkstraat 157-3	Mauthausen	34
Isak Joel Stad	Vrolikstraat 66-2	Mauthausen	34
Salomon Wischschrapper	Vrolikstraat 281 hs	Buchenwald	21
Alexander de Vries	Vrolikstraat 80-1	Mauthausen	25
Abraham van der Zijl	Vrolikstraat 419-1	Hartheim	20

*vermoedelijk omgekomen in Hartheim 13 augustus 1941;
bron De razzia's van 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam' van Wally de Lang



Langs een deel van de Gedenkposters worden vanaf 20 april rondleidingen gehouden. Lokale buurtgidsen weten vaak nog veel meer te vertellen dan wat op de posters staat. Rondleidingen gaan in groepen van zo'n tien personen en duren ongeveer een uur. Dit jaar hopen we ook Engelstalige rondleidingen te kunnen aanbieden.

Aanmelden voor de wandelingen kan via 4meioosterparkbuurt@gmail.com onder vermelding van 'Rondleiding' en dan krijg je later bericht over tijden en startplekken.

Hou ook onze website www.4meioosterpark.nl en Facebook in de gaten.



STOLPERSTEINE POETSEN

Het is een goed gebruik om regelmatig de Stolpersteine in de buurt van je woning op te poetsen. Gebruik daarvoor bv Brasso, geen zuren of zouten. Alle tips staan op de website van de [Stichting Stolpersteine](http://StichtingStolpersteine.nl).

HERDENKINGSBOEK DWARSSTRATEN EN PLEINEN OOSTERPARKBUURT VAN ROGIER SCHRAVENDEEL

Nadat Rogier Schravendeel vorig jaar het herdenkingsboek Joodse Oosterparkstraten heeft gemaakt, zijn nu de Joodse bewoners van de dwarsstraten en pleinen van de Oosterparkbuurt beschreven. Het 4 mei comitee heeft een bescheiden bijdrage geleverd. Binnenkort laten we weten hoe het boek te bestellen is. Op onze website vindt u het boek van de Oosterparkstraten.

UITBREIDING COMITÉ

Het 4 mei comitee Oosterparkbuurt heeft dringend behoefte aan uitbreiding. Dat kan door je op te geven als lid van het comitee. We vergaderen vanaf september maandelijks voor de onderlinge afstemming en doen ondertussen de klussen (met taakverdeling). Je kunt ook aanbieden om vaste klussen te doen. Meld je aan via 4meioosterparkbuurt@gmail.com of bel met leke 06 5374 3377 of Bert 06 2291 1114.

Wil je reageren op deze nieuwsbrief? Stuur dan je bericht aan 4meioosterparkbuurt@gmail.com

Zie ook www.4meioosterpark.nl en Facebook



Hier hangen Gedenkposters